

Επί σκοπών εκδόσεως θα αρχίσει να τρέχει εκ νέου. Άλλωστε η μέχρι τούδε συμπεριφορά του κατέδειξε συμμόρφωσή του προς τη νομιμότητα. Σημειώτεον, ότι εν όψει της αμφισβήτησης της ταυτότητάς του (το μπτρώνυμο είναι διαφορετικό), του ισχυρισμού ότι κατά τον χρόνο που φέρονται τελεσθείσες οι αξιόποινες πράξεις για τις οποίες εκζητείται αυτός βρισκόταν στην Ελλάδα (όπως προκύπτει από το διαβατήριό του) και της αντιφατικότητας του αιτήματος (εκζητείται για να δικαστεί ή για να εκτίσει ποινή,) προκύπτει δύνη παράτασης της κράτησης παραβιάζει την αρχή του προσήκοντος βαθμού υπονοιών, η οποία, πλόγω της παραπομπής του άρθρ. 449 παρ. 2 στα άρθρ. 296 επ. ΚΠΔ για την επιβολή περιοριστικών όρων όταν η κράτηση δεν είναι απολύτως αναγκαία, δηλ. εν όψει επικουρικότητας της κράτησης, εφαρμόζεται κατά ποιγικήν αναγκαιότητα και εδώ.

4. Η αρχή της επιτάχυνσης της διαδικασίας

Συνταγματική περιωρή άμως έχει, βάσει της αρχής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (άρθρ. 2 παρ. 1 Συντ.), και η αρχή της επιτάχυνσης της διαδικασίας, πάτοι η ολοκλήρωση αυτής εντός ευπλόγου χρόνου, δικαίωμα άλλωστε που κατοχυρώνεται και από την ΕΣΔΑ (άρθρ. 5 παρ. 3). Έτσι, το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας τονίζει ότι μετά την παρέλευση ενός επλάχιστου χρονικού διαστήματος, απολύτως απαραίτητου για την διενέργεια των διαδικαστικών και τεχνικών πράξεων, πρέπει να συντρέχουν ιδιαίτεροι πλόγοι, αφορώντες την διαδικασία έκδοσης, οι οποίοι να δικαιολογούν την παράταση της κράτησης¹⁴.

Άλλια και το ΕΣΔΑ στην υπόθεση *Quinn* που προαναφέραμε, καίστοι θεμελιώνει την καταδίκη της Γαλλίας στην παραβιάση του άρθρ. 5 παρ. 1 ΕΣΔΑ (προσωπική ελευθερία) εντούτοις παρατηρεῖ ότι η κράτηση του προσφεύγοντος επί ένα έτος και πέντε μήνες επί σκοπών εκδόσεως δεν συνιστά εύπλογο χρόνο.

Στο αυτό πρακτικώς συμπέρασμα, ωρίς άμως να το συνδέει με υπέρτερης απικής ισχύος διατάξεις, καταλήγει και η ΑΠ 811/1990, Ποινχρόν ΜΑ' (1991) 205 επ., που επισημάνει: «από τα άρθρα 445, 446, 448, 449 παρ. 1, και 451 παρ. 1 και 2, τα οποία ορίζουν συντομότερες προθεσμίες για την περάτωση των ενεργειών των αρμόδιων οργάνων, προκύπτει ότι... [ο] Υπουργός Δικαιούντων] υποχρεούται να αποφασίσει μέσα σε εύπλογο χρόνο».

Βέβαια η αυτή ως άνω απόφαση δέχεται παραληπήσεις ότι η τυχόν παράλειψη του υπουργού με παράληπή παράτασης της κράτησης του εκζητούμενου δεν υπόκειται στον έπειγον των δικαιοστηρίων, διότι ο ως άνω Υπουργός αποφασίζει με κριτήρια σκοπιμότητας (διεθνείς σχέσεις της χώρας, αμοιβαιότητα κλπ.). Το αυτό δέχεται και η προμνησθείσα Γνωμοδότηση ΕιαΑΠ (Γ. Πλαγιαννάκου) 1/1990, Ποινχρόν ΜΑ' (1991) 1056 επ. Ήδη άμως η άποψη αυτή έχει ανατραπεί. Όπως είναι γνωστό, το ΣτΕ με τη σημαντική απόφασή του 2190/2001 [ΝοΒ 50 (2002) 221 επ.] δέχθηκε ρητά ότι η απόφαση του υπουργού δικαιοισύνης, με την οποία διατάσσεται η έκδοση αιτηθόδοπού,

14. BVerfG 61-28, Beschl. vom 6.7.1982, BGHSt 27, 270.

αποτελεί εκτελεστή πράξη διοικητικής αρχής και όχι πράξη αναγόμενη στην απονομή δικαιοισύνης. Ορθά το ΣτΕ επισημαίνει ότι εν προκειμένω ο υπουργός ασκεί *mīa* και μόνον *εξουσία* ανατεθειμένη σ' αυτόν από το νόμο: εκδίδει πράξη με την οποία επιτρέπει την παράδοση του εκζητούμενου στα όργανα του ξένου κράτους. Η πράξη του λιοπόν αυτή υπόκειται στο δικαστικό έλεγχο καθόσον αποτελεί πράξη διοικήσεως και όχι κυβερνήσεως.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο υπουργός, αποφαινόμενος επί εκδόσεως, έχει εξουσία να αποφανθεί είτε για την *άμεση παράδοση* του εκζητούμενου (ο οποίος, αν δεν παραπληφθεί στην προθεσμία των δύο μηνών απολύτεται εκ του νόμου), είτε για την *απόλυτη*, όχι όμως για την παράταση ή μη της κράτησης. Εφόσον δε κατά το Σύνταγμα (άρθρ. 5 παρ. 3) η εξουσία για την επιβολή της κράτησης ανήκει στα κατά νόμον συνταγμένα όργανα, αρμόδιο να αποφανθεί για τη νομιμότητα ή όχι της παράτασης της κράτησης είναι το δικαστήριο που τη διέταξε, δηλ. το συμβούλιο εφετών (ανάλογα ισχύουν και στη Γερμανία, όπου την απόλυτη του εκζητούμενου πλόγω δυσαναπόγως μακρού χρόνου διατάσσει το αρμόδιο εφετείο¹⁵).

Επομένως αν μεν η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του υπουργού δικαιοσύνης, ο οποίος αδικαιολογήτως παραμέπει να αποφανθεί επί του αιτήματος, αρμόδιο να διατάξει την άρση της έκκρεμότητας είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο τον υποχρέωνει να ασκήσει την αρμοδιότητά του είτε προς τη μία είτε προς την άλλη κατεύθυνση, ενώ μετά την άσκηση της εν πλόγω αρμοδιότητας από τον υπουργό και πριν μένει προσφυγής ενώπιον του ΣτΕ κατά της πράξης του, που επιτρέπει την παράδοση, αρμόδιο να απολύτει τον εκζητούμενο πλόγω υπερβολικά μακρού χρόνου κράτησης καθίσταται το συμβούλιο εφετών.

III. Συμπέρασμα

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η κράτηση του προσώπου του ερωτήματος επί υπερδιετές διάστημα παραβιάζει την αρχή της αναθυμογικότητας, την αρχή της επικουρικότητας, το δικαίωμά του να πάρει ακριβή γνώση των πλόγων για τους οποίους κρατείται και το ατομικό δικαίωμα της προσωπικής ελευθερίας, είναι δε αντίθετη προς το Σύνταγμα (άρθρ. 5 παρ. 2 και 3 και 25 παρ. 1) και την ΕΣΔΑ (άρθρ. 5 παρ. 1 και 3), αρμόδιο δε να αποφανθεί για την απόλυτη στο παρόν στάδιο είναι το Συμβούλιο Εφετών Θράκης.

Αθήνα 6.5.2010

Ο γνωμοδοτών Καθηγητής
Χρίστος Χ. Μιλωνόπουλος

15. B.R. OLG Frankfurt, Beschl. vom 28.4.1982, OLG Nürnberg, Beschl. vom 14.2.1985, OLG München, Beschl. vom 22.10.1985, σε: Schomburg / Lagodny / Gleß / Hackner, Internationale Rechtshilfe in Strafsachen, 4. Aufl. 2006, 148.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

Νέστορα Κουράκη, Κλασικά ιδεώδη για μια σύγχρονη παιδεία, εκδ. Ροές, 2009*

Σε μια χρονική περίοδο, κατά την οποία αποδεικνύεται

* Το κείμενο αποτελεί την εισήγηση στην οποία προέβη ο Καθη-

περίφρανα και με τραγικό τρόπο η αστάθεια των υπικών αγα-

γητής Γεράσιμος Ζώρας την 10.5.2010, κατά την απονομή στον συγγραφέα του βιβλίου, Καθηγητή Νέστορα Κουράκη, του επίσημου «Βραβείου Δοκιμίου» του Ελληνικού P.E.N. Club (<http://www.internationalpen.org.uk>).

θών και του χρήματος, καθώς και η μεταβλητότητα της ζωής που βασίζεται σε αυτά, τεκμηριώνεται εξ αντιθέτου –οδόσενα και πιο ποιήν – η βιωσιμότητα και η διαχρονικότητα των κλασικών ιδεωδών που παραμένουν σταθερές και αναδηλώσεις αξίες ανά τους αιώνες. Ιδιαίτερα σε μια χώρα με μακραίωνη πολιτιστική παράδοση, όπως η Ελλάδα, είναι επιβεβλημένη η αναδρομή στις ρίζες. Αυτό τονίζει και αποδεικνύει με αδιάσειστα επιχειρήματα ο διαπρεπής καθηγητής της Εγκληματολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Νέστωρ Κουράκης, με το βιβλίο του που πρόσφατα κυκλοφόρηθηκε από τις Εκδόσεις Ροές και υπόφορείται «Κλασικά ιδεώδη για μια σύγχρονη παιδεία». Πρόκειται για ένα βιβλίο που δίνει την εντύπωση πως γράφηκε ειδικά για να βραβευθεί από το P.E.N. Club. Θέλω να πω, με μία δόση υπερβολής, πώς η σκοποθεσία του πονήματος, το θεματολόγιό του και το ύφος του, ταυτίζονται σε μεγάλο βαθμό με τα ζητούμενα και τους σκοπούς που έχει θέσει από την ίδρυσή του το P.E.N. Γιατί τι άλλο θέτει ως πρωταρχικό στόχο του, παρά την επιαναφορά των αρχαίων ιδεωδών στο προσκήνιο και στο πολιτικό γίγνεσθαι, ώστε να άναπροσδιορισθούν τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ζωής; Και είναι ευχάριστη συγκυρία ότι ο κορυφαίος επιστήμονας, στο συγκεκριμένο του βιβλίο χρησιμοποιεί ως μέσο εκφοράς των σκέψεών του τον δοκιμιακό πόλο, αντικείμενο του επίστου βραβείου του P.E.N. Έτσι, θα ήταν παράλειψη αν δεν υπέπιπτε στην προσοχή μας το σύγγραμμα του καθηγητή Κουράκη και δεν το βραβεύαμε.

Για δύοσις δεν είχαν ακόμη την τύχη να το διαβάσουν θα αναφέρουμε επιγραμματικά τη δομή του και το περιεχόμενό του. Συγκεκριμένα, στις σελίδες του ο συγγραφέας αποθησαύριζε και σχολιάζει τα βασικότερα στοιχεία του αρχαιοελληνικού πολιτισμού, κυρίως εκείνα τα οποία θεωρεί ως κλασικά, δηλαδή ως διαχρονικά και επομένως χρήσιμα ακόμη και σήμερα, μετά την πάραδο δυόμισι χιλιάδων χρόνων.

Ασπαζόμενος προφανώς τις ρήσεις του Μεγάλου Βασιλείου («Προς τους νέους, όπως αν εξ ελληνικών ωφελούντο πόλεις»), κωδικοποιεί και συντάσσει τον δικό του σύλλησθο της κλασικής κληρονομιάς μας, απαρτζόμενο από 62 θεματικές ενότητες. Αυτές τις ομαδοποιεί σε τέσσερεις ευρύτερες κατηγορίες που έχουν ως εξής: 1^η. «Σύγχρονη αξία και κύρια χαρακτηριστικά του Κλασικού Πολιτισμού», 2^η. «Τα Κλασικά Ιδεώδη σε τέσσερεις βασικές εκφάνσεις του Πολιτισμού (στην Πολιτική, στην Ηθική, στην Επιστήμη, στην Τέχνη)», 3^η. «Προοπτικές και χροισμότητα των Κλασικών Ιδεωδών», και 4^η. «Η ενσάρκωση των Κλασικών Ιδεωδών σε ένα άνθρωπο-πρότυπο, κατ' Αριστοτέλη». Η κατάταξη στις τέσσερεις παραπάνω κατηγορίες του πλουσιότατου υπλικού που ανθολόγησε και αποθησαύρισε ο καθηγητής Κουράκης βοηθάει τον αναγνώστη να το προσέλθει και να το κατανοήσει, παρότι είναι ποιητικότερης, ποιητικότερης, ποιητικότερης.

Εξίσου εύστοχο είναι το γεγονός ότι ο συγγραφέας επέλεξε να χρησιμοποιήσει, όπως προαναφέραμε, τη δοκιμιακή γραφή, που την χειρίζεται με ιδιαίτερη γλαφυρότητα και χάρη, εξαιτίας της ποιηματικότητας του και της ευρύτητας του πνεύματός του. Επιπρόσθετα, αξίζει να αναφέρουμε ότι αντί να χρησιμοποιεί υποσελίδες σημειώσεις που θα βάραιναν το κείμενο, τις επιτάσσει στο τέλος του βιβλίου. Πρόκειται για 233 σημειώσεις και παραπομπές, με τις οποίες τεκμηριώνει στέρεα τις θέσεις του και αποδεικνύει τη σφαιρικότητα της οπικής του. Επίσης δεν παρέλειψε να επιτάξει Ευρετήριο των Πηγών του (με τις οποίες διασφαλίζεται τις κρίσεις του), καθώς και Ευρετήριο Υλής (στο οποίο παρατίθενται με αριφαπτική σειρά οι σημαντικότερες έννοιες που περιλαμβάνονται στο κείμενο). Και δεν αρκείται στην παράθεση των κλασικών κειμένων απλά διοισθίζει το βιβλίο με 24 οισσέλιδες εικόνες των πιο αντιπροσωπευτικών εικαστικών έργων της κλασικής εποχής. Έτσι συνδέει εύστοχα τα δύο ιούδια σκέλη του αρχαιοελληνικού πολιτισμού: τα Γράμματα και τις Τέχνες. Τα μνημεία και των

δύο ειδών σχολιάζονται από τον συγγραφέα και καθίστανται αντικείμενα πρόσθιψης από τον αναγνώστη, τόσο τον μυημένο και επαρκή, όσο και τον μη ειδικό.

Είναι προφανές ότι ο καθηγητής Κουράκης έθεσε υψηλούς στόχους με τη συγγραφή του βιβλίου του αυτού, διότι έχει κάνει και με τα αριγάτω επιστημονικά του συγγράμματα. Αυτό φαίνεται από τον σκοπό του, όπως τον περιγράφει στο «Εισαγωγικό οημέωμά» του, που «δεν είναι βέβαια η αναβίωση ενός ενδόξου παρελθόντος μέσα από την απομίμηση των δημιουργημάτων του, σημάδια ή άντληση δημιουργικής έμπνευσης για την οικοδόμηση μιας σύγχρονης παιδείας μέσα από την κατανόηση και εμβάθυνση των βασικών διαχρονικών του αξιών και της μεθοδολογίας του». Και συνεχίζει παρακάτω: «Προς την κατεύθυνση μιας τέτοιας προσπάθειας κινείται η παρούσα εργασία. Σε αυτήν επιχειρείται να δοθεί η ουσία της κλασικής μας κληρονομίας. Να παρουσιασθούν, δηλαδή, τα κυριότερα πνευματικά επιτεύγματα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού. Ιδίως, όμως, να αναδειχθούν τα στοιχεία εκείνα που διατηρούν ακόμη τη φρεσκάδα του κλασικού και που θα μπορούσαν και σήμερα, μετά 2.500 χρόνια, να μας φανούν χρήσιμα σε επίπεδο αξιών και αρχών. Πρόκειται, κυρίως, για τα στοιχεία εκείνα που είναι σε θέση να αποτελέσουν τη βάση για μια σύγχρονη ελληνική παιδεία και να δώσουν μορφή και ενέργεια στις εισωτερικές θετικές δυνάμεις του ανθρώπου, ώστε να οδηγήσουν, έτσι, σε μιαν υπέρβαση από τα σημερινά πνευματικά του αδιέξοδα και σε μια ποιητική του ανανέωση, με άξονες την πνευματικότητα, την θικότητα και τον ανθρωπισμό». Το πόσο δύσκολο είναι αυτό το εγχείρημα, δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε: όποιος το αναλάβει πρέπει να διαθέτει ιδιαίτερες γνώσεις, σε πλάτος και σε βάθος, σχετικά με τον αρχαίο πολιτισμό, ώστε να επιλέξει τα ενδεικτικότερα έργα. Πρέπει να διαθέτει και οξύ πνεύμα για να εμβαθύνει σε αυτά και να τα σκοτίασε. Πρέπει να διαθέτει χαρισματική πένα για να εκφράσει τις σκέψεις του με δοκιμιακό πόλο. Ο αναγνώστης του βιβλίου δίχως άλλο θα συμφωνήσει πως ο καθηγητής Κουράκης διαθέτει τα παραπάνω χαρίσματα και γνώσεις, αφού επιτυχάνει τον σκοπό του. Θα συμφωνήσει επίσης και με την άποψη του Κωνσταντίνου Δεσποτόπουλου, που προβογίζοντας το σημαντικό αυτό σύγγραμμα, τονίζει: «Έργο ιθικής ευαισθησίας και φιλολογικής εμβρύθιστας, το ποιηματόνιστο αυτό βιβλίο επιβεβαιώνει πειστικά την ακήρατη, και στην εποχή μας, αξία των κλασικών αρχαιοελληνικών ιδεωδών, οδηγητικών της ανθρωπότητας προς τη ζήν και το ευ ζην».

Διεξερχόμενοι την τόσο σωστά ανθολογιμένη και μεθοδικά ταξινομημένη πεμπτουσία της ελληνικής ασφίας, μας έρχεται στον νου η ισοκρατική ρήση «μάλισθ Ελλήνας καλείσθι τους της παιδεύσεως της ημέρας ή τους της κοινής φύσεως μετέχοντας». Αυτό ήταν αναγκαία προϋπόθεση για να καλείται Ελλήνας κάποιος αιλιοεθνής, στην αρχαιότητα, στην αλεξανδρινή εποχή, καθώς και στον βυζαντινό κόσμο. Με το βιβλίο του καθηγητή Κουράκη παρεικενύεται πόσο δύσκολο είναι να μετέχει κάποιος πραγματικά του ελληνικού πολιτισμού, εξαιτίας των τρισιχιλεών κοιτασμάτων του. Και δεν πρέπει να μας δισφεύγει ότι ο Ισοκράτης τονίζει μεν πως οι αιλιοεθνεῖς μπορούν να κάνουν κτήμα τους την ελληνική παιδεύση, αιλήσ αυτό αιφορά βεβαίως και τους ιδίους τους Ελλήνες. Γιατί ο ούμιφωνα με τη ποιητικά δεδομένα παιδεύση του νου καθορίζει την εθνική ταυτότητα του ανθρώπου, η οποία δεν αποκτάται αυτόματα με τη γέννηση, ούτε χορηγείται εξαιτίας της αιπής διαβίωσης σε συγκεκριμένο γεωγραφικό μήκος και πλάτος, αιλήσ αποτελεί μακροχρόνια και κοπιώδη κατάκτηση.

Γεράσιμος Γ. Ζώρας
Av. Καθηγητής Φιλοσοφικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών